

Victoria '28 C6G - BSC Unisson C2, eindstand 11-2 (8-0)

13-12-2014

De C2 heeft het deze competitie toch al niet makkelijk, ook als ze compleet zijn, want de meeste tegenstanders zijn te groot, te goed en te sterk. Maar dan vallen er uitgerekend voor de laatste wedstrijd van 2014 ook gaten op het personele vlak. Coach Bert is verhinderd, er is geen grensrechter en spelers Jasper, Bas, Sem, Robin en Yoeri zijn om diverse redenen afwezig. Geen van hen, ook de geblesseerden niet, waren trouwens mee als supporter.

Met gelegenheidsgrens Henk Zoomer (die ter plekke aanbod te vlaggen), gelegenheidscoach Fred Almoes (ter elfder ure aangetrokken) en 4 spelers van het andere BSC Unisson C-team, die rechtstreeks door coach Arjan Wissink na hun wedstrijd tegen Sparta naar Victoria werden gebracht, begonnen de meesten toch vol goede moed aan de uitwedstrijd op het hoofdkunstgrasveld tegen Victoria '28 C6G samen met maar liefst 7 aanwezige ouders (compliment!).

*Opstelling:*

*Doel: Axel Roozeboom*

*Achter: Mirte ten Voorde, Max van de Loo, Henk-Jan Abbink, Jules Dijkstra*

*Midden: Tom Poodt, Marat Zandbergen, Jesse ten Thije*

*Voor: Kevin Zoomers, Hugo Kooij, Sacha Norden*

*Wissels: Luuk van Ham, Luc Nibbelink*

*Speler van de week in clubtenue: Lars Poodt (E2)*



De coach van Victoria kwam nog even uitleggen dat hij te weinig spelers had en het tekort aangevuld had met spelers uit de C5, maar voor we het wisten stonden we binnen 15 minuten met 5-0 achter, ondanks een uitstekend keepende Axel, die menig zeker lijkend doelpunt wist te voorkomen. Ondanks dat de coach van Victoria erg aardig was, neem ik dan van die C5 dan ook maar met een korreltje zout. Alle andere C-teams van Victoria waren deze zaterdag vrij en 3

spelers staken er letterlijk en figuurlijk wel erg opvallend met kop en schouders bovenuit. Zij maakten dan ook met hun drieën het hele verschil. Rust 8-0.

In de rust werd Axel onder de lat vervangen door Luuk van Ham, zo was voor de wedstrijd al afgesproken. Axel ging laatste man spelen als vervanger voor de moegestreden Max. Verder werd er

doorlopend gewisseld. We spraken af om voor die ene eretrefeer te gaan en te blijven knokken voor een beter resultaat tot de scheidsrechter voor de laatste keer zou afluiten.

En of het nu aan de opbeurende woorden van de coach lag of het doorzettingsvermogen van de spelers zelf, we deden de tweede helft vrolijk met Victoria mee. Een kwartier voor tijd, toen het “nog maar” 10-0 stond, en Luuk een geweldige 2e helft stond te keepen, scoorde spits Hugo de eretrefeer. Maar daarmee hadden we ons kruit nog niet verschoten, want ook Luc Nibbelink scoorde nog fraai voordat Victoria de eindstand op 11-2 bepaalde.

De scheidsrechter was digitaal helemaal de kluts kwijt, noteerde 8-2 als eindstand, had echter 10 streepjes bij Victoria staan en keek verbaasd toen ik 1-2 als eindstand aangaf. En pessant verzorgde hij ook nog de koffie deze middag.

Henk-Jan en Axel hadden de dankbare taak om te zorgen voor een opgeruimde kleedkamer en dat hebben ze ook keurig uitgevoerd. En Lars Poodt uit de E2 wilde dolgraag mee voetballen, maar coach Fred vond dit niet verantwoord om hem tegen 4 jaar oudere spelers te laten voetballen. Maar Lars, je deed het erg goed als supporter. Arjan, Luc, Luuk, Hugo, Max en Henk bedankt voor jullie medewerking deze middag.

Moraal van deze middag: als je met zijn allen tot het eind toe zo positief kunt blijven als dit C2, mag je mij rustig nog eens vragen als gelegenhediscoach mocht de nood aan de man zijn. Voor jullie hoop ik dat je in de voorjaarscompetitie in de 5e klasse mag voetballen, daar zul je als team denk ik meer plezier aan beleven.

