

Reactie Herman Vossebeld op interview Flits.

Ik ben benaderd door Jan van Beek om een gesprek te hebben over mij voor het clubblad.

Daar zit je soms niet om te springen, maar van de andere kant ook wel mooi.

Als dan zo'n gesprek plaats vindt, kan het toch voorkomen, dat wat de een wil verwoorden, dit niet goed doet, of dat de andere het gezegde niet juist interpreteert.

Als je aan beiden kanten vertrouwde mensen hebt hoeft dat ook geen problemen op te leveren, ook al komt er iets verwrongens uit als resultaat.

Anders wordt het, dat als derden daar nadeel van ondervinden, of zich in een kwaad daglicht gesteld zien.

Zo is de passage over de fusie van Hios met SV Boekelo volgens mij niet goed op papier gekomen.

En ik weet dat zoiets toch heel gevoelig ligt, maar ook niet de werkelijkheid was.

Hios is niet terug gekomen bij SV Boekelo.

In 1973 hebben mensen met daaronder een kleine 20 man, die lid waren van SV Boekelo een eigen zelfstandige handbalclub opgericht.

Toen die vereniging in 1979-1980 met de zelfde problematiek te maken kregen als S, V, Boekelo rondom het aantal kinderen hebben ze gevraagd om ook met hen een gesprek te voeren rondom een fusie

De fusie is toen tot stand gekomen tussen twee zelfstandige en gelijkwaardige clubs.

(Hios had toen meer dan 100 leden).

En die hebben een nieuwe club opgericht, waarin de leden van beide verenigingen als gelijkwaardige mensen met elkaar verder gingen.

Maar iedereen moet weten, dat zo'n artikel niet wordt voorgezegt op dicteersnelheid.

Jan heeft me na afloop ook nog gevraagd, of ik het stukje nog eerst wilde zien.

Toen kwam bij me op, dat het er niet toe doet, of Jan nog een toetje hoger had gemoeten om mijn wonderlijke daden te bezingen. Ik heb dan ook neen gezegd.

Dus mensen,

soms gebeurt zoiets. Maar weet dat dat van geen van beide kanten opzet in het spel is.

We hadden allebei het beste voor.

Ik laat dit Jan eerst zien, voordat het naar de site gaat.

Herman